

Vind je het interessant om met je leerlingen een scène uit de voorstelling na te spelen in de klas? Hieronder vind je een dialoog uit Crazy Stupid.

Scène uit Crazy Stupid

Chuck is op straat/schoolplein, ineengedoken, zijn capuchon ver over zijn gezicht getrokken. Hij flikkert een blikje weg op de stoep. Brandweerman Gijs, Chucks neef, komt net de school uit. Chuck kijkt niet op, Gijs herkent hem aanvankelijk niet.

Gijs Hé, kom op. Moet dat nou?
Gooi ff in de vuilnisbak, man.

Chuck Waarom?

Gijs Omdat het een rotgezicht is.

Chuck Er is zoveel een rotgezicht.

Gijs Doe normaal, man. Flikker dat blikje in de vuilnisbak.

Chuck Doe het zelf.

Gijs Wat?

Chuck Als het zo'n big deal voor je is.
Doe je het toch lekker zelf.

Gijs Jij bent een klootzak, weet je dat.

Chuck Ja. Dat schijnt zo.

Gijs pakt het blikje op en legt hij voor Chuck op de grond

Gijs Ik wacht. Komt er nog wat van of wat?

Chuck Dacht het niet.

Gijs pakt Chuck beet, zodat ze oog in oog staan.

Gijs Man, Chuck!

Chuck Hé, Gijs.

Gijs Ik had je niet eens herkend, man, zoals je eruit ziet. Godsamme! Wat ben je aan het doen, gek? Iedereen is ziek ongerust. Ben ik blij dat ik je zie.

Stilte.

Gijs Waar heb je gezeten?
Vier dagen, man!

Stilte.

Gijs Dat gaat toch zo niet?

Chuck Jawel, hoor.

Gijs Moet je anders bij mij? Douchen, schone kleren. Ik moet nog werken, maar ik kan je de sleutel geven.

Chuck Niet nodig.

Stilte.

Gijs Wat is je plan?

Chuck haalt zijn schouders op.

Gijs Moet je een boterham? Ik moet wat eten.

Gijs haalt een broodtrommel tevoorschijn en neemt een boterham.

Chuck neemt afstand om uit de buurt van de boterhammen te zijn. Stilte.

Chuck Ik kan dat niet.

Stilte.

Chuck Ik wil dat niet.

Stilte.

Chuck Een boterham gaan zitten eten.

Stilte.

Chuck Ik doe dat niet.

Stilte.

Gijs Je moet wel zorgen voor jezelf.

Chuck Ja. Dat zeggen ze.

Stilte.

Gijs Je weet nooit wat de toekomst brengt. Maar je wil er klaar voor zijn.

Chuck Alsof dat kan.

Gijs Ik was net in die klas hier aan het vertellen. Hoe dat gaat. Bij ons. Als je een brandend huis in moet. Je moet die zwarte, kolkende rook in. Je ziet niks. Je weet niet wat er komen gaat. Je bent bang. Altijd. Gaat nooit over. Je mag die angst niet laten winnen. Je moet door. Want er kunnen mensen binnen zijn. Kinderen. Ik moet zorgen dat ik naar binnen ga. Zonder te aarzelen. Ik moet op mezelf kunnen vertrouwen. Dat ik getraind ben. Dat ik genoeg gegeten heb. Dat ik uitgerust ben. Ze zeggen wel eens: een brand blus je niet met groot materieel, maar met kleine routines.

Chuck Wat heeft dat er mee te maken?

Gijs Ja. Nee. Niks. Je moet eten.

Chuck Ja, mama.

Gijs En je moet echt even je moeder bellen. Ik moet ervandoor. Maar je weet me te vinden.

Gijs gaat weg, in het voorbijgaan raapt hij het blikje op en gooit het in de vuilnisbak. Hij laat zijn brood achter. Scènetje 'Chuck strijdt met de boterhammen.' De boterhammen winnen.